

BETRÄKTELSE (publicerad i Sändebrevet från Missionsprovinsen, september 2012)

Hämta styrka i Hans Kyrka!

Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre. (1 Kor 1:9)

Att tillhöra en församling är att tillhöra en familj. Det är Guds familj, och den sträcker sig både genom tid och rum. Det är Guds heliga i alla tider och på alla platser på vår jord. Vi kallar denna familj för Kyrkan. Ingen församling kan göra anspråk på att ensam vara Kyrkan, likväl rymmer den lokala församlingen allt vad Kyrkan är. Ser vi till Kyrkans sju kännetecken,* behöver vi inte och bör inte sakna något. Kristus kommer oss där nära genom ordet och sakramenten, och Han har upprättat Kyrkan för att dessa gåvor ska komma människorna till del.

Det har kommit tider i Kyrkans historia när Herrens trogna inte har haft möjlighet att komma samman för att fira gudstjänst, när vår ovän har smugit sig in och skingrat hjorden. Då har Guds ord ändå fått nära människor under denna exiltid. En sådan situation upplever många i vårt land just nu. Men då får just detta Guds ord lysa in i situationen: *"Gud är trofast! Han har kallat oss till gemenskap med Jesus Kristus."* När vi lever av Guds ord så har vi Kristus hos oss, för han är själv Ordet. Men Kyrkan är mer än detta. Hon är inte bara den enskildes gemenskap med Kristus, utan den kristnes gemenskap med Kristi kropp. Pauli ord i 1 Kor 1:9 kan också översättas: *"Jesu Kristi gemenskap"*. Det är de heligas gemenskap i och hos Jesus. Du som är döpt är en lem i Hans kropp, och hör samman med alla de heliga som har levt, nu lever och kommer att leva.

Herren har gjort ett under bland oss. För snart 2000 år sedan lovade Jesus att dödsrikets portar aldrig skulle få makt över Kyrkan. Detta löfte har han hållit. Han har däremot inte lovat att dödsrikets portar aldrig ska få makt över en kyrklig institution. Kyrkan är större än så. Vår ovän har brutit ner många fästen i vårt land, där Guds folk under långa tider samlats i bön. Ändå består den Svenska Kyrkan, för Herren har bevarat henne. Många av hennes barn lever dock undangömda, likt de sjutusen på Elias tid. Det kan behövas att en reser sig, för att resten ska bli styrkta i sin tro och också resa sig. Plötsligt finns där en skara där Kyrkan kan komma till synligt uttryck. Det är ju som Herren Jesus säger: *"Där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem."*, och vi får be att Herren sänder arbetare till sin skörd. Det finns ännu många fläckar på kartan där Herrens trogna inte har möjlighet komma samman för att tillbedja. Då får vi hålla fast vid att Gud har givit oss löften. *Gud har kallat oss till Jesu Kristi gemenskap*, och i denna kallelse är Gud trofast!

Det är också så, att denna kallelse inte endast gäller oss. Kyrkans uppgift är att predika evangelium för hela skapelsen, och erbjuda syndernas förlåtelse åt alla folk. Vi kommer kanske inte längre kunna samlas i de fina salarna; en källarlokal eller ett vardagsrum kan få hysa oss. Likväl är där Kyrkan i sin fullhet, och där får vi näras av ordet och sakramenten genom Herrens tjänare. När vi där blivit betjänade vänder vi oss ut till en behövande värld och ropar: Hämta styrka i Hans Kyrka!

Niclas Olsson
Komminister Immanuel församlingen

--

* Ordet, Dopet, Nattvarden, Nycklamakten, Ämbetet, Bönen, Korssets lidanden.