



# IMMANUELFÖRSAMLINGEN

## MISSIONSPROVINSEN HISINGEN

Församlingsblad november–december 2019

### Hela människan helad

Ibland påminns kyrkan om att inte förlora sin (med-)mänsklighet när själens frälsning och det eviga livet betonas. Gud blev *människa* i Jesus Kristus och gick in i vår mänskliga tillvaro till fullo. Han hade blick för *hela* människan och all vår tänkbara nöd. Jesus ordnade med *bröd* åt de 5000 efter en lång dag av grundlig undervisning. När Jesus tog de späda barnen i famnen och välsignade dem så var det inte överflödigt (Luk 18:15). Vi är *mer* än rationella varelser, där han ger också sådant som inte tas emot intellektuellt. Och vi kan nog inte helt förstå hur *allomfattande* helandet av de spetälska var – kroppsligt, psykiskt, själsligt, relationellt, socialt, rituellt, osv. Ytterligare en dimension av Jesu helanden var de besatta som befriades från sina demoner. Med Jesus som föredöme kan vi vara lyhörda för hela människan och ge vidare av det som Jesus redan gett. Att vara en del av *Kristi kropp* på jorden är att vara för människor såsom Kristus var/är för dem, ja, för oss var och en.

Med det sagt undrade Jesus vart de 9 tog vägen av de 10 spetälska som blivit botade (Luk 17:17). Bara en av de botade vände tillbaka till Jesus som gett honom *allt*. Säkert var de 9 överlyckliga och kände att de vunnit "hela världen", men att också *vinna sin själ* är att vända tillbaka till Honom som gett allt, i ödmjuk tillbedjan och erkännande av honom som livets och nådens källa. Utan den källan kommer till slut de som vunnit allt att gå miste om allt. *Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ?* (Mark 8:36) När de 5000 kom tillbaka dagen efter för mer bröd och Jesus "bara" hade sig själv att ge, Livets bröd, så lämnades Jesus till slut ensam med de tolv. Och likväl gav Jesus bröd åt dem alla och han botade alla 10 spetälska. Sådan är han. Nästan plågsamt barmhärtig, eftersom så många njuter av hans gåvor men förkastar själva Givaren.

När människor känner att det brister i (med-)mänsklighet i kyrkan så är den barmhärtige Jesus likväl där, så sant Hans ord och sakrament är där, med blick för hela nöden vi var och en sliter med. Och så länge Jesus förmedlas kan vi ha hopp om att hans barmhärtighet någon gång ska återspeglas i oss som mottar hans barmhärtighet. Besvikelsen över när det inte blir så får vi lämna hos Jesus, med påminnelsen om att det viktigaste av allt är vad den 10:e spetälske fann och vad de 12 lärjungarna hade kvar när 5000 lämnat i besvikelse: "*Herre, till vem skulle vi gå? Du har **det eviga livets ord.***" (Joh 6:68)

Ibland får man höra att det i kyrkan är svårt att vara öppen med olika sidor av det mänskliga, t ex psykiska ohälsa, beroenden och andra strävanden. Vad göra? Först behöver evangeliet förmedlas som om alla kände som Paulus, *"jag är den störste av syndare"* (1 Tim 1:15). Detta för att syndare med alla sorters problem ska uppleva att det är tryggt att vara i kyrkan – med Jesus (och helst också med hans efterföljare). Det är när jag själv blir trygg med att vara där (hos Jesus!), med *hela den jag är som människa*, som jag också kan bli trygg med att vara där med andra, och för andra, när de visar sig slita med både det ena och det andra. Jag behöver inte chockas när jag ser en *David* som förfört Batseba, en *Petrus* som svurit på att han inte kände Jesus, en *Paulus* som gillade att Stefanus mördades, en *synderska* gråtande vid Jesu fötter (Luk 7:39). Det kunde varit jag. Jag har det i mig. *"Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. ... Jag arma människa!"* (Rom 7:15)

Klangbotten bakom Paulus uppriktighet är orden om att det inte finns någon fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Rom 8:1). Den kan finnas bland människor, men inte hos Jesus. Detta är den viktigaste utgångspunkten för den kyrka som vill vara *"sjukhus för syndare"* och som förmår att omfamna *hela* människan. Det viktigaste är inte att kyrkan blir proffs på brödutgivning, psykisk ohälsa, relationsproblem, sociala bekymmer eller vad det kan vara. Ofta får vi medge att vi saknar kunskap, förmåga och resurser. *"Men vad jag har, det ger jag dig i Jesu Kristi nasaréens namn"* (Apg 3:6). Det omistliga och nödvändiga är Jesus själv. Genom dopet blir vi en *ny skapelse* i honom, en verklighet som nu kan liknas vid en blomknopp (omgärdad av återkommande krämpor, problem, synd), men som vid uppståndelsens dag får blomma ut i sin fulländning. Och genom Ordet och nattvarden hämtar knoppen sin näring.

Tänk bara på vilken välsignelse nattvarden är. För *hela människan*. Här finns ett löfte för tron att gripa om. Genom brödet blir Kristi kropp ett med den egna *kroppen*, genom vinet hans blod ett med det egna *blodet*. Detta är hans försäkran om att du inte är övergiven (det var han på korset i ditt ställe), aldrig ensam eller utlämnad åt dig själv. Inte ens om du fick ett liv som Jobs i Gamla testamentet. Du får höra att Kristi blod är utgjutet till *syndernas förlåtelse*. I Hebreerbrevet står om det renande blodet som talar starkare än Abels blod (12:24). Kristi blod talar starkare, om nåd som går före rätt, därför att det som skulle vara din rätt skipades över honom på Golgata. Därför talar blodet starkare än alla röster som kan plåga ett inre: självförebåelser, djävulens anklagelser, skuld känslor över sådant som skett i det förgångna. För en ordtrött och plågad tanke är det balsam att höra *"tag och ät, drick"*. Lammets blod var det som tvingade Satan ut ur himlen (Upp 12:11) och som i nattvarden blir det beskydd som inga onda andemakter i himlarymderna rår på. I en svag, dödlig, kanske insjuknad kropp tar Kristi kropp och blod sin boning – renande, förenande och försonande (med Gud) – till evighetsnytta för både kropp och själ. *"Den som äter mitt kött och*

dricker mitt blod har **evigt liv** och jag skall låta honom **uppstå** på den yttersta dagen” (Joh 6:54) Att vi i nattvarden tar emot både hans kropp och hans blod påminner oss om att blod endast lämnar kroppen när sår uppstår. “Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och **genom hans sår är vi helade.**” (Jes 53:4-5)

Till detta kan våra sår också behöva bandageras i *den enskilda själavården*. Ibland kan synd behöva läggas under förlåtelsen i *den enskilda bikten*. Kroppslig svaghet kan söka sig till *bön och smörjelse av olja* (Jak 5:14), vilket man inte behöver vänta med tills livshotande sjukdomar uppkommer (vem anar ens vilka sjukdomar som rör sig i kroppen?). En ond ande kan plåga en kropp och behöva *drivas ut* (kanske inte så vanligt, men förmodligen på väg tillbaka i vår del av världen). Psykisk ohälsa är ofta svår att avhjälpa, men *ett lyssnande öra* (Guds eget!) är inte betydelselöst. Bördor ska kastas på Herren, som har omsorg om oss, och i *bön om förbön* gäller att delad börda är halv börda, och hel börda kastad på Herren.

Allt detta pågår hela tiden i kyrkans liv, där Guds Ande är verksam bland människor till *liv och frihet*. Ofta i det fördolda utan att det märks, men likafullt därför att människor sett Jesu förbarmande mot andra och själva sökt efter det, hos en själasörjare, en diakonissa, eller en medkristen. Någon gång på året önskar vi också lyfta fram dessa perspektiv i mera tillgänglig form, vilket sker i Immanuelkyrkan vid Stilla dagen i adventstid, lördagen den 7 december (se nedan).

Jakob Appell, kyrkoherde

*Jesus från Nasaret går här fram än som i gången tid,  
löser ur vanmakt, ur synd och skam,  
ger oss sin kraft och frid: himmelriket är nära.*

*Fattiga ger han sin rikedom, läker de slagnas sår.  
Den som var bunden och trött och tom  
frihet och glädje får: himmelriket är nära.*

*Öppna ditt hjärta i bön och bot, upplåt vart hemligt rum.  
Red dig att taga Guds Son emot,  
tro evangelium: himmelriket är nära.*

# Gudstjänster i Immanueförsamlingen

27/10 11.00	<b>19 sönd. e. Tref.</b> Högmässa	Jakob Appell	Kollekt: Immanueförsamlingen
2/11 11.00	<b>Alla helgons dag</b> Gudstjänst med minnesandakt	Niclas Olsson	Kollekt: Immanueförsamlingen
3/11 11.00	<b>Sö.e.alla helgons dag</b> Högmässa	Niclas Olsson	Kollekt: Immanueförsamlingen
10/11 11.00	<b>21 sönd. e. Tref.</b> Högmässa	Biskop Lars Artman	Kollekt: Missionsprovinsen
17/11 11.00	<b>Sönd. f. Domssöndagen</b> Högmässa	Jakob Appell	Kollekt: Församlingsfakulteten
24/11 11.00	<b>Domssöndagen</b> Högmässa	Niclas Olsson	Kollekt: Immanueförsamlingen
1/12 11.00	<b>1 sönd. i Advent</b> Högmässa	Jakob Appell	Kollekt: Immanueförsamlingen
7/12 10.00	<b>Stilla dag</b>	Jakob Appell	
8/12 11.00	<b>2 sönd. i Advent</b> Familjehögmässa	Jakob Appell	Kollekt: Missionsprovinsen
13/12 17.30	<b>Julfest med advents- och julandakt</b>	Jakob Appell	Jakob Appell
15/12 11.00	<b>3 sönd. i Advent</b> Högmässa	Niclas Olsson	Kollekt: Immanueförsamlingen
22/12 11.00	<b>4 sönd. i Advent</b> Högmässa	Jakob Appell Johannes Lyche	Kollekt: Immanueförsamlingen
24/12 11.00	<b>Julafton. Julbön med samling kring krubban.</b>	Niclas Olsson	
25/12 11.00	<b>Juldagen</b> Högmässa	Jakob Appell	Kollekt: Immanueförsamlingen
26/12 11.00	<b>Annandag jul</b> Gudstjänst	Daniel Johansson	Kollekt: Open Doors
29/12 11.00	<b>Sönd. e jul</b> Högmässa	Niclas Olsson	Kollekt: Missionsprovinsen
1/1 11.00	<b>Nyårsdagen</b> Gudstjänst	Jakob Birgersson	Kollekt: Immanueförsamlingen
5/1 11.00	<b>Sönd. e Nyår</b> Högmässa	Niclas Olsson Johan Åström	Kollekt: Immanueförsamlingen
6/1 11.00	<b>Trettondedag jul</b> Gudstjänst	Joacim Brandt- Erlandsson	Kollekt: Nordisk Östmission
12/1 11.00	<b>1 sönd. e Trett.</b> Högmässa	Jakob Appell	Kollekt: Missionsprovinsen

Kyrkkaffe serveras i regel efter varje gudstjänst. Söndagsskola erbjuds i regel vid varje gudstjänst för barn i åldrarna 3-5 år och 6-10 år. Sista samlingen för höstterminen 1/12 och första för vårterminen 12/1.

# Kalender

- 22/10 09:00: Föräldra-barn-grupp (i regel varje tisdag t.o.m. 10/12)
- 23/10 15.00-17.30: Kyrkan är öppen (i regel varje onsdag t.o.m. 11/12)
- 25/10 18.00-20.00: Fredagsklubben och Juniorerna
- 8/11 18.00-20.00: Fredagsklubben och Juniorerna
- 14/11 Missionsprovinsens prästmöte i Immanuelkyrkan
- 15/11 18.00-22.00: Emmausvandrarerna
- 15-16/11 Församlingsfakultetens dubbeldagar
- 21/11 17.15-19.00: Bibelstudium (hos M & B Birgersson, Kornknarrsgatan 13)
- 22/11 18.00-20.00: Fredagsklubben och Juniorerna
- 29/11 18.00-22.00: Emmausvandrarerna
- 6/12 18.00-20.00: Fredagsklubben och Juniorerna
- 7/12 10.00-13.00: Stilla dag i Immanuelkyrkan
- 11/12 18:30: Kyrkoråd
- 19/12 17.15-19.00: Bibelstudium (hos M & B Birgersson, Kornknarrsgatan 13)



# Information

**Kyrkan är öppen onsdagar kl. 15.00-17.30** fram t.o.m. 11/12.

**Föräldra-barn-gruppen på tisdagar från kl. 09.00** (andakt 09.30) fram t.o.m. 10/12. Möjlighet att äta medhavd lunch tillsammans.

**Fredagsklubben** för barn från årskurs 1 och uppåt. Udda veckors fredag kl. 18.00-20.00. Se separat informationsblad för utförligt program.

**Juniorerna**, nystartad grupp för barn från årskurs 5 och uppåt. Udda veckors fredag kl. 18.00-20.00. Se separat informationsblad för utförligt program.

**Emmausvandrarerna** är Immanuelförsamlingens tonårssamlingar, jämna veckors fredag kl. 18.00-22.00. Se separat informationsblad för utförligt program.

**Bibelstudium, valda torsdagar kl. 18.00-19.00** hemma hos Maria och Bengt Birger-son på Kornknarrsgatan 13. Det är Joacim Brandt-Erlandsson, en av församlingens veniater, som fortsätter att leda studier över Lukasevangeliet. Det finns enkelt fika från kl. 17.15 och det blir möjlighet till samtal efter bibelstudiet.  
*21/11: "Jesu dop & ökenvandring" (Jakob Appell leder studierna)*  
*19/12: "Jesus i synagogorna" (Joacim)*

**Minnesandakt på Alla helgons dag 2 november.** I samband med gudstjänsten 2/11 kl. 11.00 blir det en enkel andakt kring ljusbäraren, där vi med tacksamhet får minnas nära och kära som lämnat oss under året, och i ljuset av Jesu försoningsdöd för våra synder tänka på vår egen förestående bortgång och Jesu seger över döden.

**Stilla dag lördagen den 7 december kl. 10-13.** Adventstiden är faktiskt den första av kyrkoårets två fastetider, dvs. en tid för återhållsamhet, bön och stilla begrundan av Guds ord i väntan på firandet som ska komma (Kristi födelses fest). Detta behöver betonas när julruschen tar överhanden och en viss mätt-nad tycks infinna sig när julen väl ska firas. Stilla dagen i Advent är en upprepning av förra årets stilla dag och en påminnelse om behovet av att emellanåt dra sig undan, likt Jesus, för enskild bön och eftertanke i stillhet. Stilla dag i Immanuelkyrkan utgörs av tre delar: *laudes* med fokus på bön ur Psaltaren, *bibelmeditation* med fokus på egen begrundan av Guds ord i stillhet, samt *betjäning* med möjlighet att be präst om att få bikta sig, bön/smörjelse av olja för kroppslig svaghet, samt möjlighet att be diakonissa om förbön och samtal. Under betjäningen behöver man inte tänka att bekymret måste vara oerhört stort

och kännbart. Den kroppsliga svagheten finns hela tiden. Med bördor gäller att delad börda är halv börda, och hel börda kastad på Herren i förbönens tjänst. Regelbunden bikt är en hjälp till att ta kampen mot synden på allvar, genom att ställa sig ansvarig inför någon annan, och gör dessutom tröskeln till biktkammarerna lägre när syndanöden blivit särskilt tung att bära. Herrens nåd är mångfaldig och Han ger fritt och för intet.

**Julfesten fredagen den 13 december** börjar med en advents- och julandakt kl. 17.30, och följs i vanlig ordning av gemensam måltid och andra festligheter. Mer information/anmälan kommer.

**Nya flygeln i kyrkan** är till låns, men med en garanti på sju års lånetid. Att flygeln inte är vår förstärker förstås behovet av aktsamhet. För att göra det enklare för barnen (och föräldrar/vuxna) att veta vad som gäller så gäller numera att *barn inte bör vistas i koret* alls (dvs. på podiet). Altare och predikstol är avsedda för annat, dopfont och påskljus är ömtåliga, och flygeln är inte vår. Vuxna hjälps åt att omdirigera barns lek till lämpligare ytor.

**Församlingsfakulteten** inbjuder till dubbeldagar 15-16 november. På fredagen temadagen "*Ledd för att leda*" med bl.a. Jonas Lidén, Agne Nordlander, Fredrik Brosché och Rune Imberg (anmälan) och på lördagen fakultetens dag då det blir "öppet hus" med Rosenius själavård som en röd tråd i programmet (ingen anmälan). Mer info: [www.ffg.se](http://www.ffg.se)

**Kyrkorådet** beslutade att tillfälligt utöka Niclas Olssons tjänst från 20% till 40% (november-december). Niclas har fått tjänst som gymnasielärare på 60% och med utökningen skulle han både kunna åta sig fler uppgifter i församlingen (främst fler gudstjänster under Bengt Birgerssons tjänstledighet och undervisningsansvar för Juniorerna) och därtill få hjälp att komma upp i 100%-försörjning. Beslutades också att inom det närmaste införskaffa ny spis och diskmaskin till köket (om reparation inte visar sig möjlig). Noterades inför provinskonventet att Missionsprovinsens budget återigen har ett minusresultat, vilket påminner om vårt enskilda, och gemensamma, ansvar för provinsens ekonomi (se nedan).

Sedan några år tillbaka firar den kinesiska församlingen i Göteborg gudstjänst i FFG:s lokaler. Pastor Haoyin Cheng har uttryckt önskemål om att församlingen skulle bli en del av Immanuelförsamlingen. Kyrkorådet har därför mött och samtalet med Haoyin. Han är nu prästkandidat i Missionsprovinsen och antagen till pastorala kursen i vår. Kyrkorådet har beslutat att låta provinsens prövning av Haoyin ge vägledning åt de fortsatta funderingarna kring hur den kinesiska församlingen kan införlivas i Immanuelförsamlingen.

# Ekonomi

Med anledning av ovan nämnda ting från kyrkorådet faller det sig naturligt att uppmuntra till fortsatt, och om möjligt, utökat givande. Varje gång vi ställs inför ökade behov ska vi komma ihåg att *"Gud har makt att låta all nåd överflöda till [oss], så att [vi] alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk."* (2 Kor 9:8).

## Immanuelförsamlingens bankkontonummer och Swish-nummer:

**Bankgiro: 225-9026.** Ange om du vill ge gåva till "församlingen" eller "givartjänst".

**Gåvor till församlingen:** Clearingnr: 8105-9 Kontonr: 964 226 430-4, Swedbank

**Gåvor till givartjänsten:** Clearingnr: 8105-9 Kontonr: 964 226 433-8, Swedbank

**Swish: 123 085 78 39**

Missionsprovinsens ekonomi bygger på gåvor. Givandet kan ske dels till Missionsprovinsen ospecificerat, dels till Missionsprovinsens givartjänst vilket innebär stöd till prästlön och församlingsverksamhet. Praktiska möjligheter att ge är följande:

**Missionsprovinsen allmänt:** Plusgiro: 11 36 63 – 9

**stående överföring:** 9960 420 1136 639

**Missionsprovinsens givartjänst:** Bankgiro: 5210-8131

## Kontakt

**Kh Jakob Appell** (på plats i kyrkan onsdagar 15-17.30) 0736-18 23 09  
*[jakob.appell@missionsprovinsen.se](mailto:jakob.appell@missionsprovinsen.se)*

**Km Bengt Birgersson** 0707-77 26 09  
*[bengt.birgersson@missionsprovinsen.se](mailto:bengt.birgersson@missionsprovinsen.se) (tjänstledig hösten 2019)*

**Km Niclas Olsson** 0732-55 66 70  
*[niclas.olsson@missionsprovinsen.se](mailto:niclas.olsson@missionsprovinsen.se)*

**Diakonissa Maria Birgersson** 0709-46 41 00  
*[maria@trevlig.se](mailto:maria@trevlig.se)*

**Ordförande och uthyrningsansvarig Daniel Johansson** 0723-25 94 80

**Kassör Robert Holmqvist** 0708-54 20 72

**Föräldra-barn-grupp Hannah Olsson** 0737-23 09 17

**Fastighetsfrågor Eric Rundqvist** 0730-72 52 61

**Barn- och ungdom Henny Johansson** 0702-51 96 98

**Adress:** Immanuelförsamlingen, Glöstorpsvägen 49, 417 44 Göteborg

**Öppettider:** Utöver tid för gudstjänst/verksamhet är kyrkan öppen onsdagar kl. 15-17:30.

**Hemsida:** [www.immanuelforsamlingen.se](http://www.immanuelforsamlingen.se)

**E-post:** [info@immanuelforsamlingen.se](mailto:info@immanuelforsamlingen.se)

*Immanuelförsamlingen finns också på Facebook och som Podcast*