



Meddelande i Immanuel församlingen 2020-03-15

Gudstjänster på söndagar firas framöver utan nattvard, under fastetiden till att börja med. Guds ord är levande och verksamt, till tro och till ro i dessa oroliga tider. Det finns också ett särskilt löfte om bönhörelse när vi samlas i Jesu namn: *"Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem."* (Matt 18:19-20)

Det är framöver ingen söndagsskola, inget kyrkkaffe, och kollekt ges i första hand digitalt och i andra hand genom att lägga i en korg framme i koret efter gudstjänsten. I Norge/Danmark är gudstjänster avlysta, men Sverige har ännu så länge färre restriktioner. Men det kan ändras. Gudstjänster fortsätter firas i kyrkan men sänds numera också live på hemsidan. Vi följer utvecklingen dag för dag och är beredda att ändra praxis hela tiden. Det är viktigt att hålla sig själv uppdaterad och bidra till att andra blir informerade.

Det stora gemensamma nattvardsfirandet på söndagar portioneras ut till mindre samlingar i hemmen eller på andra platser, vid andra tider. Den som önskar nattvarden påtalar detta för någon av prästerna (ju tidigare desto bättre) och så ordnas ett enskilt och enkelt nattvardsfirande. Onsdag är ordinarie dag i kyrkan för kyrkoherden och nattvard kan firas i kyrkan för enskilda eller några tillsammans under hela dagen. Också här gäller att man påtalar i förväg sin önskan om att komma. Fler dagar för mindre nattvardsfiranden i kyrkan kan komma att ställas till förfogande framöver. Detta kommer förhoppningsvis också kunna vara en väg framåt om gudstjänster måste ställas in helt. Det blir totalt sett många fler nattvardstillfällen och därmed också en utökad hjälp genom det sakrament som i fornkyrkan kallades för "odödlighetens läkemedel". Det enskilda samtalet i kombination med nattvardsfirande kan få stärka både tron och ron.

Generellt sett handlar detta om en balans mellan vad den enskilde själv tror och föredrar, och hänsynen mot andra, solidariteten med de åtgärder som *måste* göras för att kraftigt bromsa virusets framfart. Sjukvården får inte överbelastas, stabilitet måste bibehållas så mycket som möjligt. Det är svåra tider för många, börserna rasar, många har förlorat arbetet. Det händer mycket varje dag och det tar tid för alla att hänga med i utvecklingen och förhållningsreglerna. Den enskilde som inte är orolig för Corona behöver likväl öva upp hänsynen till andra, handhygien och försiktighet för andras skull. Särskild påminnelse för unga/friska: Man avstår inte från att hälsa i hand för att man är rädd om sig själv, utan om andra. Det tar tid för oss alla att tänka ut vad lämplig hänsyn är, så också vid ett stort, gemensamt nattvardsfirande. Här får vi alltså försöka att vara solidariska och öva hänsyn och samtidigt hitta en väg för Kristi kropps och blods sakrament ibland oss, även på lång sikt.

Klimatet hårdnar i världen. Det är en väldig anspänning, mycket oro och frustration. Det är en prövning för oss, där vi behöver mycket fördragsamhet och öva vårt tålamod med varandra och med varandras ställningstaganden, eller brist på. Som folk och som kyrka måste vi trots allt gå igenom detta tillsammans. Den isolering som sker nu gör att ensamhet växer och med ensamhet mycket annat. Detta är också en prövning för oss, där vi mitt i allt vi måste tänka på för egen del också behöver tänka på andra. Den som sätts i karantän kan

behöva få en matkasse ställd utanför dörren. Ett SMS som kollar läget med den som inte vågar gå ut kan få betyda något.

Det som sker är en Guds kallelse till omvändelse. Han drar oss närmare till sig, sitt ord, väcker böner, väcker omtanke. Krisen är inte det värsta som kan hända. Om kris leder till Kristus, är det ämne för tacksägelse. Och Guds ord ger ett löfte när åkallan blir till bön med tacksägelse: *"Låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus."* (Fil 4:6f)
Inget kunde vara bättre för oss än Guds frid som bevarar hjärta och tanke i Kristus Jesus.

Biskop Bengt Ådahl har skickat ut en bön att bedja i dessa Corona-tider:

Helige Herre Gud, vi vänder oss till dig, du som är Fadern och Sonen och den Helige Ande. Vi prisar dig för din makt och din härlighet. Vi bär fram all den oro och all den nöd, som kommer av corona-virusets framfart. Vi ber: Bevara och beskydda oss för allt ont. Särskilt ber vi om beskydd mot coronaviruset. Ge oss vishet i hur vi skall leva ansvarfullt och rätt med vår nästa. Vi ber för alla oroliga: Var du, Herre, deras trygghet och låt dem möta mänsklig medkänsla. Vi ber för alla drabbade: Herre, kom med helande och hälsa och läkedom. Vi ber för alla gamla och utsatta: Herre, var du deras beskydd. Vi ber för alla som vårdar de sjuka: Var med dem i deras uppgifter. Ge dem beskydd och kraft att orka. Vi ber för alla som blir isolerade: Låt dem ha trons gemenskap med dig och låt dem möta mänsklig omsorg och omtanke. Vi ber för alla beslutsfattare: Hjälプ dem att överblicka och fatta rätt beslut i rätt tid. Ge dem vishet och led dem. Vi ber för oss alla: Sänd oss dina änglars beskydd, dag och natt. Vi ber för vårt folk: Omvänd oss till dig, du vår frälsnings Gud. Gör oss till ett folk, som söker dig och följer ditt Ord. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Mölnadal, dag som ovan



Jakob Appell, kyrkoherde

Tfn: 073-618 23 09

E-post: jakob.appell@missionsprovinsen.se

Kontaktuppgifter:

Komminister Bengt Birgersson, 0707-77 26 09, bengt.birgersson@missionsprovinsen.se

Komminister Niclas Olsson, 0732-55 66 70, niclas.olsson@missionsprovinsen.se

Diakonissa Maria Birgersson, 0709-46 41 00, maria.birgersson@missionsprovinsen.se

Ordförande Daniel Johansson, 0723-25 94 80, daniel.johansson@missionsprovinsen.se